

HÄXPROCESSER

VARFÖR kvinnor;

1. Den allmänna synen på kvinnans svaghet. Hon var lätt att förleda och hon hade blivit lockad av djävulen förut... (bibliska "bevis" - Eva...)
2. Läkekonsten låg oftast i kvinnans händer. Kvinnans skicklighet att bota sjuka och hela sårskador upplevdes ibland som "ren magi". Från "klok gumma" till häxa var därför inte steget långt...
3. Kvinnan under senmedeltiden och under 1600-talet levde i en patriakalisk värld. Hon var genom sin sociala ställning mer försvarslös och utsatt och var därför ett lättare offer än männen när väl hysterin satte igång
4. Mindre lokala samhällen såg ibland möjligheten att "göra sig kvitt" obekväma personer när häxjakten pågick. En kvinna som visade någon form av styrka kunde upplevas som "obekvä"...
5. Den kristna kyrkans undertryckande av sexualiteten är en annan orsak som ofta dras upp - detta förklarar väl det höga antalet kvinnor

VARFÖR Sverige under 1668–1676;

Sverige stod under en förmyndarregering åren 1660–1672. Det var framförallt högadeln som gjorde sina röster hörda. Högadeln hade nu nått sin höjdpunkt när det gäller inflytande och jordinnehav. Med det stora jordinnehavet följde skattebefrielse...

Vid riksdagen 1655 hade man beslutat om en viss reduktion samtidigt som man åter beslutade att starta krig - denna gång mot Polen. Först var Sverige framgångsrikt, men när Ryssland och sedan Danmark slöt upp på Polens sida blev det besvärligare... I samband med tåget över Bält besegrades Danmark och vid freden i Roskilde 1658 kom Skåne, Blekinge, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län att bli svenska. När Sverige försökte "krossa" Danmark i ett nytt krig senare samma år gick Nederländerna in på Danmarks sida. I samband med en sammankallad riksdag i Göteborg 1660 avled helt plötsligt kungen - Karl X Gustav. Förmyndarregeringen slöt därför fred med Danmark - varvid man avträdde Trondheims län och Bornholm.

Förmyndarregeringen under Magnus Gabriel De la Gardie (rikskansler) kom att bli mer beroende av råd och riksdag än de förra förmyndarregeringarna. De brottades med en mängd problem - framförallt finansiella beroende på de många krigen. Detta drabbade det svenska folket hårt! Man tog ut en mängd olika avgifter samtidigt som man ålade befolkningen den allra största sparsamhet. Detta räckte inte. Därför lämnade man sin lite försiktiga utrikespolitik och slöt förbund med Frankrike år 1672 - i utbyte mot subsidier. Detta fick till konsekvens att Sverige blev inblandade i nya krig - denna gång mot Brandenburg, Danmark och Nederländerna. Kriget 1674–1679 gick dåligt. Dock lyckades Sverige hålla stängen mot Danmark. Vid freden 1679 var läget i stort sett oförändrat med undantag av det faktum att den svenska befolkningen återigen hade fått ta den ekonomiska smällen...

De ständiga krigen, adelns ofantliga jordinnehav, den utbredda fattigdomen samt ett mycket bistert klimat under den senare delen av 1600-talet (en av "lågpunkterna" under den s.k. lilla istiden) utgjorde en bra grogrund för att försöka hitta någon syndabock. I detta fall tog man då upp en utbredd sedvänja från kontinenten - häxjakt.